

**Uitgeverij Rubinstein, Pelckmans distributie
en de Belgische Brouwers nodigen u uit voor**



BIER, BROOD & JAN SMEKEN

Met een welkomstwoord
door de Vlaamse minister
van cultuur, jeugd, media & Brussel

Woe 24 okt '18 - 12u ('s middags)
Brouwershuis
Grote Markt 10, Brussel

Na de voorstelling is er brood en bier.

In 1517 overleed de Brusselse stadsdichter Jan Smeken. Vijfhonderd jaar later vormden historische feiten en zijn bewaard gebleven oeuvre de basis voor een prikkelende roman over deze avontuurlijke dichter en toneelvernieuwer op de drempel van de renaissance.

De levendige en temperamentvolle stijl waarin *Ik Jan Smeken* is geschreven, smeekte om een bewerking tot luisterboek, met de stemmen van de auteurs zelf: zanger/schrijver Rick de Leeuw en professor Middelnederlandse letterkunde Remco Sleiderink.

De verschijning van het luisterboek met 4 cd's, een uitgebreid achtergrondverhaal én een voorwoord van Herman Pleij vieren we graag met u in het Brouwershuis op de Grote Markt in Brussel.

Remco en Rick dragen enkele schabouwelijke passages voor uit het boek en professor Bram Vannieuwenhuyze laat zijn licht schijnen over de rol die bier speelde in het Brussel van rond 1500.

Info op www.erfgoedbrussel.be

Inschrijvingen op inschrijvingen@erfgoedcelbrussel.be of 0477 22 70 41 (Chantal Brems)